

# OP DE MAT(H)



de musical editie 2010



## EINDEJAARS MUSICAL GROOT SUCCES!

**door vele enthousiaste verslaggevers**

De musical van de leerlingen van de Mattheusschool is een fantastische voorstelling geworden. Niet zo vreemd, omdat er in een notendop te zien was wat er dit afgelopen schooljaar allemaal in de groepen is gebeurd. En dat is zo ontzettend veel en ook leuk gebleken.

De Kermits met hun Orgelmannetje en de Elmo's die toveren kunnen.

Koekies die de zwarte band hebben en Ernies die als Superman door de lucht vliegen.

En tenslotte de Gonzo's met hun groeten uit Italië en de Schakels met hun groene vingers. het is te veel om op te noemen.

Kijk naar de foto's en geniet nog een keer van al het moois.



## DE MATTHEUSSTRAAT

Weet je wat we willen? 2x  
Een straat om in te chillen 2x  
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat  
Welkom in Mattheusstraat

Je allerbeste vrienden 2x  
Kun je daar goed vinden 2x  
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat  
Welkom in Mattheusstraat.

### *Refrein*

Mattheusstraat, Mattheusstraat  
Een straat waar ieder graag naar gaat  
Er is altijd gezelligheid  
Ga er maar naar toe, je krijgt geen spijt.  
Mattheusstraat, Mattheusstraat  
Kom je in de middag, of kom je in de nacht.  
Iedereen is vrolijk en iedereen lacht



Luister goed, luister goed  
Hoor je dit geluid:



Nog een keer, nog een keer  
Nu is het liedje uit.



TIMPE TAMPE TOVENAAR  
KOM VERTOON JE KUNSTEN MAAR  
TIMPE TAMPE TOVENAAR  
WIJ ZIJN KLAAR  
HOTSIE, KIELEKIELE, KNOTSIEBOM  
BIM BAM BOSSIE PAARDENBLOM  
MAAK VAN JULLIE -----  
BIM BAM BOM



BIM BAM BOM



1, 2, 3, go!  
handen klappen  
slapen  
zwaaien  
liften  
niezen  
rennen  
zwemmen  
skiën  
springen  
tanden poetsen  
vliegen  
knipogen  
oké  
kusjes geven  
haren kammen  
handen in de lucht  
handen in de lucht!



en daar is Superman!





'k heb zo 'n zin in een pizza calzone,  
'n echte uit Rome  
hij staat al een uur in de oven, of  
hoor ik hem komen  
komt 'ie eraan, komt 'ie eraan  
zonder pizza calzone kan ik niet  
meer op die benen staan.....







# 柔道



## WAT EEN LEUKE LIEDJES

'k ben heel speciaal, want ik zing een lied met  
veel flair  
Als ik liedjes hoor, dan voel ik me bijna een ster  
Want ik heb talent, het is grandioos  
En als ik ga zingen dan voel ik me groos  
En ik dans en ik swing  
voel me happy als ik zing

### Refrein

Dus ik zeg:  
Wat een leuke liedjes  
Die ik kan zingen  
Zingen over  
Leuke dingen  
wat we hier op school doen  
Of thuis gewoon om ons heen  
't liefst niet alleen  
Om ons talent kun je zeker niet heen  
Dus zing maar  
samen is het leuker  
dus doe het niet alleen

'k ben heel speciaal, want ik zing een lied met  
veel flair  
Als ik liedjes hoor, dan voel ik me bijna een ster  
Want ik heb talent, het is grandioos  
En als ik ga zingen dan voel ik me groos  
En ik dans en ik swing  
voel me happy als ik zing

Op de Matheus is het heel leuk  
Hier moet je zijn  
Want we gaan leren, dansen en ook spelen  
Wat een school, wat een gein  
Doe maar mee

### Refrein

Deze "Op de Mat(h)" is een speciale uitgave in het kader van de musical-uitvoering "In de Matheusstraat". Deze voorstelling werd verzorgd als jaarafsluiting door de leerlingen en het team van de St. Matheusschool Larikslaan (SO) op 10 juni 2010.

