

DISCO!

Hallo allemaal

Vrijdag 19 maart begon de disco in de avond om half acht, en om tien uur was de disco afgelopen. Je had twee euro nodig om daarmee de entreebewijs aan Urwin te gaan geven, en toen mocht je door naar de aula zodat je daar op de dansvloer kan gaan dansen. Het was een hele leuke avond, en ik heb samen met Cokkie, Anouschka, en met me vader gedanst.

We hadden consumptiebonnen van vier keer drinken, en 1 keer chips. Elke meester en juffrouw moeten om de beurt bij de vissenkomp alle drinken voor de kinderen gaan weggeven, en natuurlijk de chips niet vergeten.

Er was een heleboel muziek waar we daar op gingen, de dj's waren vrienden van Anouschka en die gingen heel erg goed voor de muziek zorgen, ook gingen we een danswedstrijd houden voor de jongens en meisjes welke prijs voor een jongen en meisje gingen winnen, ik had ook wel een prijs willen verwachten, maar het maakt niet uit wie er wint en ook wie er wint of verliest, is natuurlijk geen vals spelen die natuurlijk voor een danswedstrijd hoort te horen.

Ik ben aan de lijn, en het was hartstikke dat ik geen chips had genomen, maar wel wat te drinken. Ik had wel vier keer drinken genomen, maar ik heb vijf keer drinken genomen omdat Astrid nog 1 consumptiebon over en mocht ik gebruiken om daarmee drinken te gaan kopen.

Ik heb ook natuurlijk met Mariette gedanst, met Astrid, en Suzanne. Het ging hartstikke goed vrijdagavond bij de disco, en over twee jaar houden we weer opnieuw een disco en dat belooft weer een leuke avond te gaan worden.

Rob, je moest een paar dagen wacht, maar ik ben nu druk bezig om voor jou een verhaaltje te gaan maken en dan stuur ik hem voor jou naar de schoolkrant op de Larikslaan, en dan kun je hem als jij deze week op de Larikslaan bent en eventjes de tijd hebt, kun je eventjes mijn verhaaltje lezen dat ik over de disco heb geschreven en je zal vast blij zijn dat ik altijd iets speciaals voor jou in petto ben om leuke verhaaltjes naar jou om in de schoolkrant te laten sturen. Bedankt voor dit prachtige verhaal, en over twee jaar als we weer een disco op school gaan houden in de avond, maak ik alweer een nieuwe verhaaltje voor de schoolkrant, en dan stuur ik het verhaaltje weer naar de schoolkrant op voor jou, Rob. Groetjes Mandy Anouschka Suzanne en Mariette.

